

10:28-43 Further wars, and a return to Gilgal

1. Gezer http://www.antiquities.org.il/article_eng.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=485

2. Malbim to 10:37

הנה לקמן (פרק יד) מבואר שכלב לכד את חברון בחמישית [כל' שנה ה'] לכניסתם לארץ! וכן מ"ש אח"כ שיהושע לכד את דבירה סותר מ"ש (שופטים א:יג) שעתניאל בן קנז לכדה!

וצ"ל שיהושע לכד את עיר חברון, וכלב כבש מגרשי העיר וחצריה, כי מבואר שם שרק שדה העיר וחצריה נתנו לכלב, וחברון עצמה היתה עיר הלויים כמבואר לקמן (סי' כא), וכן צ"ל בדביר.

וגם י"ל שהסיפור שנזכר לקמן סימן י"ד מקומו כאן... ונתיחס ליהושע כי נעשה תחת ידו ופקודתו... וסמך על מה שיבואר אח"כ בענין הנחלות תוכן הכבוש איך היה.

In Chapter 14 it is explained that Kaleb conquered Chevron in the fifth year after their entry into the land! And when it says later that Yehoshua conquered Dver, this contradicts Shoftim 1:13, that Otniel ben Kenaz conquered it!

One must say that Yehoshua conquered the city of Chevron, and Kaleb conquered the outskirts of the city and its villages. It is explained there (Yehoshua 21:12) that only the fields of the city and its villages were given to Kaleb, and Chevron itself became a city of the Leviyim, as is explained there. And the same must be said for Dver.

Alternatively, one could say that the story mentioned later in Chapter 14 belongs here... And the conquest is associated with Yehoshua because it was performed under his hand, and at his instruction... And [the text here] depended on what would be explained later regarding the lots, in terms of how the conquest happened.

Outline of Chapter 11

11:1-5 Yavin attacks

11:6-9 The Jews counter-attack

11:10-20 Conquest of the cities

11:21-23 Remainder of the wars

Themes The Gd-Yehoshua relationship; Non-physical dangers

11:1-5 Yavin attacks

3. Radak to 11:3

ואפשר שזה המקום הוא המצפה שהיו מתקבצים שם ישראל תמיד ולפי שהיתה שם תשועה גדולה היו נועדים שם כי במלחמה האחרת שעשה יהושע עם חמשת המלכים אף על פי שהיתה תשועה גדולה לא היו אלא חמשת מלכים ואלו היו מלכים רבים

ואפשר כי בנה שם יהושע מזבח מפני התשועה הגדולה שהיתה שם ומפני זה היו ישראל נקבצים שם בעת שהיו צריכים למלחמה או לדבר גדול וכן מצאנו ביפתה "לפני ד' במצפה" וכן בדבר פלגש בגבעה "אל ד' המצפה" וכן אמר שמואל במלחמת פלשתים "קבצו אלי כל ישראל המצפתה" וכן כשהמליך שאול "ויצעק שמואל את העם אל ד' המצפה". נראה מכל אלה הפסוקים כי מזבח היה שם, ובית מקודש לתפלה ולקבוץ ישראל באותן הימים:

Perhaps this place is the *Mitzpah* where Israel always gathered. Because a great salvation happened there, they would meet there. In the other war Yehoshua fought against the five kings, although there was a great salvation, there were only five kings. These were many kings.

It is also possible that Yehoshua built an altar there because of the great salvation that happened there, and therefore Israel gathered there when they needed to do so for war or some other great matter. And so we see with Yiftach "before Gd in *Mitzpah* (Shoftim 11:11)," and the Concubine at Givah "to Gd in *Mitzpah* (Shoftim 20:1)," and so declared Shemuel in the war with the Philistines "Gather to me, all Israel, to *Mitzpah* [and will pray to Gd for you] (Shemuel I 7:5)," and so when he coronated Shaul "And Shemuel called the nation to Gd, to *Mitzpah* (Shemuel I 10:17)." From all of these verses it appears that there was an altar there, and a house sanctified for prayer and for the gatherings of Israel in those days.

11:6-9 The Jews respond

4. Radak to 11:9

וצוה הקב"ה לאבד הסוסים והרכב שהיו הגוים נלחמים בהם ובטחו ברכבם כי רב ולא ידעו כי שקר הסוס לתשועה, וישראל בלא רכב וסוס נצחום והפילום חללים כי לד' התשועה. לפיכך לא רצה הקל ית' שיבוזו ישראל להם הסוסים והמרכבות, כדי שלא יבטחו בהם גם הם ויחשבו בלבם כי עם הסוסים יעשו המלחמות.

Gd instructed them to destroy the horses and chariots with which the nations had fought, trusting their great number of chariots and not knowing that the horses provide false hope of salvation. Israel defeated them without chariots and horses, and cast them down as corpses, for salvation is with Gd. Gd did not want Israel to take the horses and chariots as spoils, lest they also trust in them, thinking in their hearts to wage war using the horses.

11:10-20 Conquest of the cities

5. Talmud, Yevamot 96b

"כאשר צוה ד' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר צוה ד' את משה." וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם 'כך אמר לי משה?' אלא יהושע יושב ודורש סתם, והכל יודעין שתורתו של משה היא.

"As Gd instructed His servant Moshe, so Moshe instructed Yehoshua and so Yehoshua did; he did not remove anything of what Gd had instructed Moshe." With every statement of Yehoshua's, did he tell them, 'So Moshe told me'? Rather, Yehoshua sat and taught without attribution, and everyone knew it was Moshe's Torah.

6. Talmud Yerushalmi, Peah 1:1

"כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר צוה ד' את משה." "אותו משה" אין כתיב כאן אלא "מכל אשר צוה ד' את משה" - אפ' דברים שלא שמע מפי משה, הסכימה דעתו כמה שנאמר למשה מסיני.

"As Gd instructed His servant Moshe, so Moshe instructed Yehoshua and so Yehoshua did; he did not remove anything of what Gd had instructed Moshe." It does not say "what Moshe had instructed him," but "what Gd had instructed Moshe." Even regarding that which he did not hear from Moshe, his mind matched that which had been told to Moshe at Sinai.

7. Ralbag to 11:18

וזכר שלא היתה עיר אשר השלימה את בני ישראל, בלתי החוי... וזה מורה כי אפילו שבעה עממים אם השלימו עם ישראל היה מחייב להם שלא יהרגום, אבל יקבלו על עצמם להיות להם למס ועבדום.

And it mentioned that there was no city that made peace with Israel, aside from the Chivi... This indicates that even regarding the seven nations, had they made peace with Israel then this would have obligated [the Jews] not to kill them, but to accept them for tribute and service.

8. Midrash, Bamidbar Rabbah 22:6

אמרו רבותינו כתיב ביהושע (יהושע א) "כאשר הייתי עם משה אהיה עמך" והיה צריך יהושע לחיות ק"ך שנה כמשה רבינו, ולמה נתקצרו שנותיו י' שנים? בשעה שאמר הקב"ה למשה "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" ואף על פי שנתבשר בשורות מות לא איחר הדבר, אלא נזדרז "וישלח אותם משה". אבל יהושע כיון שבא להלחם עם ל"א מלכים אמר "אם אני הורגם מיד, מיד אני מת כשם שעשה משה רבינו." מה עשה? התחיל מעכב במלחמתם שנא' (שם יא) "מים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה." אמר לו הקב"ה, "וכך עשית? הריני מקצר שנותיך י' שנים..."

Our sages have said: Yehoshua 1:5 says, "As I was with Moshe, so I will be with you", and so Yehoshua should have lived 120 years, as Moshe did. Why were his years reduced by ten years?

When Gd told Moshe, "Take the vengeance of Israel upon Midian, and then you will be gathered to your nation," he did not delay even though he had been given news of his own death. Rather, he was energetic, "And Moshe sent them." But when Yehoshua came to battle the 31 nations, he said, "If I will kill them immediately, I will die immediately, like Moshe." What did he do? He began to delay in their battle, as Yehoshua 11:18 says, "For many days Yehoshua battled all of these kings." Gd said to him, "Thus you do? I will shorten your years by ten years."...

9. Radak to 11:20

זה היה לשתי סבות: האחת שהיה זה עונש עונם כמו בפרעה "ויחזק ד' את לב פרעה", והשנית כמו שאומר הטעם "כי למען השמידם..." "פן יחטיאו אותך לי (שמות כג:לג)".

This was for two reasons: 1) Punishment for their sins, as with Pharaoh, "And Gd strengthened the heart of Pharaoh," and 2) As the reason is stated here, "in order to destroy them"... "lest they cause you to sin (Shemot 23:33)".