

Some more depth on Chaggai

<https://www.yutorah.org/search/?teacher=81072&collection=2694>

1:1-11 The Cheerleading

1. Ezra 4:17 – 5:1-2

2. Don Isaac Abarbanel to Zechariah 1:1

וזכר גם כן שהיה בחדש הששי באחד לחדש שהוא ביום הראשון לחדש אלול להגיד שהזמן העיריהו על זה שבאותו יום עלה משה להר לקבל לוחות שניות אחרי שכבר נשתברו הראשונות, ככה אחרי חרבן ראשון, באותו יום המקודש תחלת מ' ימי תשובה באה לחגי הנבואה על בנין בית שני...

It also mentioned that this was in the sixth month, the first day of the month, which is the first day of Elul, to teach that the date aroused him to this. On that day Moshe ascended the mountain to receive the second tablets, after the first had been broken. So, too, after the first destruction, on that holy day, the start of the forty days of repentance, Chaggai received a prophecy about building the second Beit haMikdash...

3. Malbim to Chaggai 1:2

שהיה מקובל ביד האומה מפי הנביאים שלפני הגאולה האמתית צריך שיהיו מופתים בשמים ובארץ ושיהיה מלחמת גוג ומגוג... ואיך נאמר שבא עת הבנין אם עדיין לא יש העת שצריכה להיות קודם הבנין, עת האותות והמופתים, וגם שתנאי הבנין שיהיה להם מנוחה מן האויבים תחלה כמו שהיה בעת בנין בית שלמה, וגם עת המנוחה לא הגיע שהם משועבדים למלכי מדי ופרס

The nation had a prophetic tradition that before the true redemption there would be miracles in the heavens and earth, and the war of Gog and Magog... How could we say the time has come to build, if the time which must come before building, the time of signs and miracles, has not yet happened? Also, a condition of building was that they have rest from their enemies first, as they had at the time when Shlomo built the Beit haMikdash, and that time of rest had not arrived; they were bound to the kings of Madai and Paras.

4. Malbim to Chaggai 1:4-5

הלא גם לזה צריך שיבא העת שיעדו הנביאים שתשבו בשלוה ואין אתם שואלים בזה על עת מיועד... הלא תראו ותבחנו שצריכים אתם לבנות המקדש

For this, too, the designated time foretold by the prophets for you to dwell in peace must arrive – but you do not ask for the foretold time for this!... See and understand that you must be the ones to build the Mikdash!

5. Talmud, Yoma 21b

מאי שנא דמחוסר ה"א אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים

Why is it different, lacking a ה? These are the five differences between the first and second Temple: (1) Ark, Kapporet and Cherubs, (2) [Heavenly] fire, (3) Shechinah, (4) Divine inspiration [prophecy], (5) Urim v'Tumim.

6. Radak to Chaggai 1:10

בארצות הגוים ירד הגשם והטל ועליכם בארצכם כלאו שמים אפ"ל מטל שאינו נעצר

Rain fell in the lands of the nations, as did dew – but upon you, in your lands, the heavens halted even the dew, which is not normally halted.

2:10-14 The odd test of the kohanim

7. Radak to Chaggai 2:10

ואף על פי שכבר הקריבו קרבנות טרם זה כמה שנים כי מיום שעלו הראשונים העולים מהגולה כשהגיעו בעריהם בנו המזבח והקריבו עליו והיכל ד' לא יסד וי"ט שנה נבנה המזבח קודם בנין הבית ולמה לא שאלה כל השנים האלה מעת שהחלו להקריב קרבנות לפי שלא היה דבר הקרבנות קבוע עד היום שהחלו בבנין הבית

They had already brought offerings for years before this; the first ascendants from exile built an altar and brought offerings on it, without founding a Temple, when they arrived in their cities, and this altar stood for nineteen years before the Temple was built. Why wasn't this question asked all those years, from the time they began to bring korbanot? Because korbanot were not truly established until the day they began to build the Beit haMikdash.

8. Rabbi Avraham Ibn Ezra to Chaggai 2:14

התברר כי אין כח בקודש לקדש מה שלא היה קדש על ידי מגע אמצעי ככה טמא נפש לטמא וזה היה דרך משל דרך נתן אל דוד שתפסו בדבריו ואמר לו אתה האיש ויען גם נכון הוא להיות המשל בעבור שהם בונים בתים לשבתם ובית ד' חרב

It was thus clarified that the holy cannot sanctify that which is not holy via intermediate contact, in the way that death impurity can contaminate. This was a parable, as Nathan employed with David... And the parable is accurate, because they all built homes in which to dwell and the house of Gd was in ruins.

9. Malbim to 2:14

ואשר יקריבו שם טמא הוא, אחר שאין מקריבים לפני ד' בקדושה שיהיה קרבן נפשו בכונה הראויה, רק יקריבו "שם", שמלת שם מציין המקום הרחוק הגשמי שיקריבו על האבנים קרבן גשמי בהמיי, ממילא טמא הוא, כי הטומאה של גוייתם ואדמתם תדבק בקרבנם, ובוזה הראה להם כי עדן לא התקדשו להדבק אל הקדושה ולבנות מקדש ומזבח רוחני בלב ונפש אשר עליו יעלו את נפשם עולה לד'

Whatever they bring there is impure, because they do not offer it before Gd in sanctity, for the offering to be spiritual with appropriate intent. They only bring "there", meaning in that distant physical site, on stones, a physical, animal offering. Therefore it is impure, for the impurity of their body and land will adhere to their offering. Thus he taught them that they had not yet sanctified themselves appropriately to cleave to holiness and to build the spiritual Temple and altar with their heart and soul, to bring their souls as offerings to Gd there.

Watching the Calendar

10. Rashi to Chaggai 1:14

התחילו מסתתין באבנים ומנסרין עצים

They began chiseling stones and planing wood.

11. Don Isaac Abarbanel to Zechariah 1:1

היה אותו יום כ"א לתשרי יום הושענה רבה סוף חג הסוכות והוא יום הערבה שהיתה שמחה רבה בבית ד' ולכן הזקנים שהיו מתקבצים שם היו בוכים בזכרם שמחת בית השואבה שהיתה ביום ההוא נעשית בבית ראשון והיה מפני זה בנין בית שני כאפס וכאין בעיניהם ולכך באה אז אותה הנבואה לנחמם עליו.

That day was the 21st of Tishrei, Hoshanah Rabbah, end of Succot, the day of the willow, on which there was great joy in the House of Gd. Therefore the elders gathered there cried, remembering the joy of the House of the Water Drawing which had taken place on that day in the First Temple. Therefore the construction of the Second Temple was as nothing in their eyes. Therefore this prophecy came to comfort them for it.

12. Mishnah Bikkurim 1:6

מעצרת ועד החג מביא וקורא, מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן בתירא אומר מביא וקורא:

One brings the first fruits and reads the biblical passage from Shavuot until Succot, and one brings the first fruits without reading the biblical passage from Succot until Chanukah. Rabbi Yehudah ben Beteirah says one still may bring the first fruits and read the biblical passage.