

קינה -6 הטה אלהי אונך [כ']

מסכת ברכות דף י עמוד א – ... בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו: כה אמר ה' (עבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה".... אמר ליה: "השתא הב לי ברכתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו." אמר ליה: כבר נגזרה עליך גזירה. אמר ליה: בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי אבא – אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אתמר נמי, רבי יוחנן ורבי (אליעזר) דאמרי תרוייהו: אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר: "הן יקטלני, לו איחל."

ואמר רבי אלעזר: מיום שחרב בית המקדש **אמר רבי חנן אמר רבי חנינא:** כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם. ננעלו שערי תפלה.... ואמר רבי אלעזר: ...אמר רבי חמא ברבי חנינא: אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים... תמשוך ירך, אלא חזור וקוה.]

הרב ירוחם ליבוביץ [מאמרי המשגיח, עמ' של"א-של"ג, מצעש"ק תנא, ו"א אלול]–..... ומה שאמרו "יחזור ויתפלל" אינו עצה טובה בעלמא.... אלא "יחזור ויתפלל", עליו להמשיך מעשה דביקותו בהשי"ת.... כי אמונה היא שלא לרפות ידיו אף על רגע, ולהיות אחוז היטב יפה בו ית'.... "לא נענה יחזור ויתפלל", תפוס בו יותר חזק... רגיל הוא בימינו אלה, לראות בני אדם אשר אומרים כי אין הם יכולים לעשות כלום, כי מיואשים ועומדים המה. והגרו"י מסלנט במכתביו [ז' ל"א] מרבה לדבר אודות חולי היאוש... ואין לך מחלה כמו היאוש... ולא יפה עושה מי שכאשר אינו רואה ברכה והצלחה בלימוד, הוא מתרפה במלאכתו ומתיאש מהצלחה. וע"פ דברינו מבואר כי באמת אין עוד מחלה מסוכנת מיאוש... ואף בהיותו שקוע בתכלית הירידה, אעפ"כ אם רואה שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל.

שם [עמ' שכ"ט-ש"ל] "יסוד האמונה – לא לזוז מאותו ית"– נמצא לפי"ז מה נקרא אינו מאמין... לא כמו שמרגלים אנו להבין, כי האיני מאמין הוא הנקרא מי שכופר חלילה בה' – לא כן הוא! אלא כל מי שנטה אף משהו ומשך את ידיו אף במקצת מאת הקב"ה זהו הנקרא אינו מאמין... כי זוהי המדידה בין מאמין לבלתי מאמין: המאמין הוא מי שאחוז בתוקף, ובאיזה מצב שהוא, אינו מושך את ידו, ובלתי מאמין נקרא כל מי שאחוז ברפיון ידיים.