



Why is Dovid still in Shaul's Palace? (continued)

1. Rabbi Elchanan Samet, (1) פרקים יט-כ – העימות בין שאול לשמואל ותוכנית ראש חודש (1), pg. 5

לאחר ששאול מגיע לניות ברמה, דוד אינו בורח למרחקים, אלא לשדה הסמוך לביתו של שאול, סמוך לגוב האריות. הרציונל של דוד הוא שברגע שהוא יברח מארמון המלוכה הוא ייהפך לפליט הנרדף על ידי שאול ויהיה לו קשה למצוא מקום להניח את רגלו וראשו במנוחה. מכיוון שכך, דוד עוד מקווה שיש סיכוי להינצל מכך ולכן הוא פונה ליהונתן לעזרה. הוא מקווה שכמו שיהונתן כבר הצליח פעם אחת להרגיע את שאול, ואף גרם לשאול להישבע שהוא לא ימית את דוד, כך הוא יצליח גם הפעם להשיג הסכם פיוס זמני או אפילו קבוע.

Once Shaul reached Nayot in Ramah, David did not flee far away, but to a field beside Shaul's house, near the lions' den. David's rationale was that at the moment he would flee from the royal palace, he would turn into a fugitive, pursued by Shaul, and it would be hard for him to find a place for his leg and head to rest. Because of this, David still hoped that there would be a chance to be saved from this. Therefore, he turned to Yehonatan for help. He hoped that just as Yehonatan had already succeeded in calming Shaul once, and he had even caused Shaul to swear that he would not kill David, so he would succeed this time as well to achieve a temporary, or even permanent, treaty.

2. Rabbi Yosef Goel Didi, נפלאות אהבתך לי, Megadim 37 (5763)

יהונתן ודוד כרתו ביניהם ברית מיד לאחר ניצחונו של דוד על גליית, ביזמתו של יהונתן. טיבה של ברית זו הייתה כנראה אי היפרדות האחד מחברו, ובכך מצליח יהונתן להחזיק את חברו, שאותו הוא אוהב אהבה עזה, קרוב אליו. דוד אנוס על פי הברית בינו ובין יהונתן, ואינו יכול לברוח, למרות ששאול עומד להרוג אותו. דוד חוזר אל יהונתן, ורוצה שיהונתן ישחרר אותו מהברית כדי שהוא יוכל לנוס לדרכו...

Yehonatan and David made a covenant between them immediately after David defeated Goliath, at Yehonatan's initiative. Apparently, the nature of the covenant was that they would not separate from each other, and so Yehonatan succeeded in keeping his friend, whom he loved with such a powerful love, nearby. David was compelled by his covenant with Yehonatan, and he could not flee, even though Shaul was trying to kill him. David returned to Yehonatan, wishing for Yehonatan to free him from the covenant so that he could flee...

3. Prof. Yehuda Kil, Daat Mikra to Shemuel I 20:1

"ויבא" לביתו של יהונתן, או למקום ששהה שם יהונתן באותה שעה... ומסתבר שבא אליו בחשכת הלילה, הוא הלילה ששאול התנבא בו... "And he came" to Yehonatan's house, or to the place where Yehonatan was staying then... And logically, he came to him in the dark of night, on the night when Shaul prophesied...

4. Explanations for why Dovid is still here

- a) Shaul has repented (R' Samet)
- b) It's dangerous to be a fugitive (R' Samet)
- c) The covenant with Yehonatan (R' Didi)
- d) Dovid has fled, but the world expects him at the palace (Prof. Kil)

20:1-4 Yehonatan insists his father doesn't want to kill Dovid

5. Radak to Shemuel I 20:2

היה חושב יהונתן שלא היה בלב אביו להמיתו אחר שנשבע לו ואמר "הי ד' אם יומת."

Yehonatan thought that his father did not intend to kill him, having sworn to him, "By Gd, if he will be killed."

6. Prof. Yehuda Kil, Daat Mikra to Shemuel I 20:1

ועוד, יונתן ידע, מתוך מעשה שארע לו, ששאול אביו מקפיד ומחמיר בעניני שבועות, ולפיכך סבר שלא יעבור על השבועה שנשבע לו בעניני דוד.

Further, Yonatan knew – from personal experience – that his father Shaul was very demanding and strict regarding oaths. Therefore, he thought that [Shaul] would not violate the oath he had sworn regarding David.

7. Rabbi Elchanan Samet, (1) פרקים יט-כ – העימות בין שאול לשמואל ותוכנית ראש חודש (1), pg. 5

נראה לתרץ שיהונתן לא שהה בארמון לאורך כל הפרקים האחרונים, ולכן לא הכיר את כל ההשתלשלות הזו. נראה כי יהונתן הסתובב בשטח עם יחידות הצבא ומכיוון שהתברר לשאול בפעם הקודמת שיהונתן אוהב את דוד, הוא החליט לא לערב את יהונתן בחידוש המרדף אחר דוד בכדי לא להעציב אותו.

It appears correct to answer that Yehonatan did not stay in the palace throughout all of the previous chapters. Therefore, he did not know about the entire chain of events. It appears that Yehonatan circulated in the field with military units, and since it became clear to Shaul previously that Yehonatan loved David, [Shaul] decided not to involve Yehonatan in his new pursuit of David, lest he upset him.

8. Malbim to Shemuel I 20:2

יונתן חשב שמה ששלח לשמר לא היה כדי להמיתו, רק להביאו אצלו שלא יברח...

Yonatan thought that [Shaul] had sent to watch David not in order to kill him, only to bring him to [Shaul] lest he flee...

9. Metzudat David to Shemuel I 20:3

לולא נטיתי מפניו בעת שהטיל החנית היה ממית אותי וכאומר יהיה איך שיהיה אם בדעת אם מבלי דעת מכל מקום אני תמיד בסכנה.
"If I had not turned away from him when he threw the spear, he would have killed me." As if to say – however it happens, whether knowingly or not, I am still in constant danger.

10. Abarbanel to Shemuel I 20:4

ויהונתן חשש בדבר אולי היה האמת כדברי דוד...

And Yehonatan was concerned that perhaps David's words were true...

20:5-9 Dovid proposes a test of someone

11. Malbim to Shemuel I 20:5

"ואנכי ישב אשב," ר"ל רצוני לישוב עמו גם עתה, כי אם לא אשב אהיה כמורד שהלכתי בלא רשות, ולכן "ושלחתיני," ר"ל תתן לי רשות ללכת, שלא אלך בלא רשות:

"And I will sit" – meaning, I want to sit with him now as well, for I do not sin then I will be as a rebel, leaving without permission. Therefore, "and you send me," meaning, permit me to go, so that I will not go without permission.

12. Rabbi Elchanan Samet, פרקים יט-כ – העימות בין שאול לשמואל ותוכנית ראש חודש (1), pg. 6

אם שאול ישאל את יהונתן היכן דוד, על יהונתן לשקר ולענות שדוד הלך לחגוג עם משפחתו. שאול היוצא מנקודת הנחה שיהונתן לא יודע על הידרדרות היחסים בינו לבין דוד, יצפה שיהונתן יענה שאין לו מושג. אולם כאשר יהונתן יפתיע אותו ויענה תשובה זו, שכל הנראה הייתה שקרית באופן מובהק, שאול יבין מיד שגם יהונתן, כמו מיכל, תומך בדוד וכביכול קושר קשר נגדו. אם שאול יענה שזה בסדר מבחינתו, הרי שסרה ממנו הרוח הרעה, לפחות לעת עתה...

If Shaul will ask Yehonatan where David is, Yehonatan should lie and answer that David went to celebrate with his family. Shaul, working with the assumption that Yehonatan did not know about the deterioration in his relationship with David, would anticipate that Yehonatan would answer that he had no idea. But when Yehonatan would surprise him and answer thus, which to all appearances would be a clear lie, Shaul would understand immediately that Yehonatan too, like Michal, was supporting David and conspiring against him, as it were. If Shaul would then answer that this was all right with him, this will show that his *ruach raah* has left him, at least for now...

13. Rabbi Yosef Goel Didi, נפלאות אהבתך לי, Megadim 37 (5763)

דוד אינו מסוגל להבין את עצמתה של אהבת יהונתן אליו, המונעת מיהונתן לתת לו לבוס לנפשו, ולכן הוא חושד ביהונתן שהוא רוצה להסגירו לשאול אביו. דוד מציע ליהונתן דרך שבה יוכל יהונתן להיווכח ששאול מבקש להורגו, ואין לו כל אפשרות אלא לבוס. לאור זאת יש לפרש את פסוק זה בכך שדוד מבקש מיהונתן להתיר אותו מהברית שאותה הם כרתו, ובו בזמן הוא גם מזכיר לו את העובדה שמכוח ברית זו על יהונתן לשחררו, ולא להביאו לפני שאול כדי שיהרגהו.

14. Abarbanel to Shemuel I 20:9

ויאמר יהונתן אלו היה איש אחר במקומך באמת לא אגלה סוד אבי בעבורו ואכסה עליו, אבל לך אשר אהבת נפשי אהבתך, חלילה לך שאם אדע כי כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך שאז לא אגלה את אנך...

15. Midrash Shemuel 22:5

רבי זכריה ורבי יונתן בר חגי בשם רבי יצחק בר מריון: יפה קפדנותן של אבות מענוותנותן של בנים. קפדנותן של אבות מיעקב, "ויחר ליעקב וירב בלבן וגו'" (בראשית לא:לו), את סבור שמא מכות ופצעים היו, והלא לא היה שם אלא דברי פיוסין!... ענוותנותן של בנים מדוד, "ויברח דוד מניו ברמה וגו'", מזכיר שפיכות דמים בפיוסו.