



6:19-7:1 Fallout in Beit Shemesh

1. Ralbag to Shemuel I 7:15, Lesson 30

להודיע בית ישראל אשר בעבורו נתחייבו שיפלו ביד פלשתים וזה כי הפלשתים הכירו בצד מה לד' יתב' מעלתו אמרו "אוי לנו מי יצילנו מיד האלקים האדירים האלה" וכשבא ארון ד' בידם לקחו מוסר תכף ושלחו אותו בכבוד מעליהם. ואולם ישראל היו עובדים הבעלים והעשתרות והמירו כבודם בלא יועיל, ולא לקחו מוסר בכל הרעות שהביא הש"י עליהם על זה...

To inform the House of Israel that because of this they were liable to fall to the Plishtim. The Plishtim had some recognition of Gd's stature, saying, "Who will save us from this great Gd," and when the Aron of Gd came into their hands they immediately learned and sent it away with honours. But Israel served Baal and Astarte, trading their honour for that which cannot help, and did not learn from all of the evils Gd brought upon them for this...

2. Talmud, Sotah 35b

"ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש" - רבי אבהו ורבי אלעזר, חד אמר שבעים איש היו וכל אחד ואחד שקול כחמשים אלף, וחד אמר חמשים אלף היו וכל אחד ואחד שקול כשבעים סנהדרין.

"And He struck the nation, 70 men, 50,000 men." – Rabbi Avahu and Rabbi Elazar: One said 70 men, each the equal of 50,000. The other said 50,000, each the equal of the 70 of the Sanhedrin.

3. Abarbanel to Shemuel I 6

והנכון אצלי שלא מתו באנשי בית שמש כי אם שבעים איש לבד, והיה מיתתם לכל אחת מהסבות הנזכרות, אם שאלו לבד דברו שלא כהוגן נגד הארון, ואם שאלו לבד לא עזבו מלאכתם, ואם שאלו לבד פתחו הארון והכניסו בו ידיהם...

ואמנם החמשים אלף איש שזכר הוא מספר ההרוגים אשר מתו בסבת הארון, אם בערי הפלשתים ואם בבית שמש שהיו כלם חמשים אלף איש, וראה הכתוב להודיע זה כאן לפי שהשלים בזה ספור ענין הפלשתים וביאת הארון והשלים להודיע פלאות הארון וכל המתים שמתו בסבתו...

To me, it appears correct to say that only 70 men died in Beit Shemesh. They each died for one of these reasons: (1) They alone spoke inappropriately regarding the Aron; (2) They alone did not abandon their work; (3) They alone opened the Aron and put their hands in...

In truth, the 50,000 men it mentioned were the number of those killed who died because of the Aron, whether in the Philistine cities, or in Beit Shemesh, a total of 50,000 men. The text said it here because it thereby completed the story of the Philistines and arrival of the Aron, and it completed telling of the wonders of the Aron, and those who died because of it...

4. Malbim to Shemuel I 6:19

כי ראו בארון ד'. ראייה שאחריו ב' מורה על השגתה והפלאה בדבר וההשכלה במהותו, כמו (שמות ב, יא) וירא בסבלותם, ובא לרוב על ענינים הגיונים, ואל אראה ברעתי (במדבר יא, טו), וראה בטוב ירושלים (תהלים קכח, ה), ור"ל שהביטו בו יותר מן הראוי ממיעוט היראה והכבוד.

"For they looked in the Ark of Gd" – 'Seeing' followed by 'in' indicates gazing and seeing clearly, perceiving its essence, like Shemot 2:11, "He saw in their suffering." It generally refers to abstractions, as in "Let me not see in my evil" "And see in the good of Jerusalem." Meaning, they looked more than was appropriate, due to lack of awe and respect.

5. Talmud, Sotah 35a-b

"ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון" - משום דראו, 'ויך'? רבי אבהו ורבי אלעזר: חד אמר קוצרין ומשתחויים היו, וחד אמר מילי נמי אמור, "מאן אמריך דאימריית, ומאן אתא עלך דאיפייסת?"

"And He struck the men of Beit Shemesh because they looked in the Ark" – For looking, 'He struck'? Rabbi Avahu and Rabbi Elazar debated: One said they harvested while bowing; the other said they also said, "Who embittered You, that You became bitter, and who came to You, that You were appeased?"

6. Kiryat Yearim Yehoshua 9:17, Shoftim 18:12, Tosefta Makkot 3:2, Yehoshua 18:12-19

7. Amanda Borschel-Dan, *Biblical site tied to Ark of the Covenant unearthed at convent in central Israel*, Times of Israel Jan 19 <https://www.timesofisrael.com/biblical-site-tied-to-ark-of-the-covenant-unearthed-at-convent-in-central-israel/>

A massive 8th century BCE man-made platform discovered at a Catholic convent in central Israel may have served as an ancient shrine to the Ark of the Covenant, said leading Tel Aviv University archaeologist Israel Finkelstein. Unearthed

at Kiriath-Jearim, the shrine gives potential new insight into the political machinations of the sibling kingdoms of Judah and Israel...

The large elevated platform, Finkelstein believes, was constructed by the northern kingdom as a shrine to the biblical story of the ark... According to [Thomas] Römer, an internationally known expert on the Hebrew Bible, the biblical stories surrounding the Ark of the Covenant served pragmatic political purposes. "The kernel of the original narrative was to legitimate Kiriath-Jearim as the new sanctuary of the shrine after the destruction or the abandonment of Shilo," wrote Römer in an email to The Times of Israel this week.

7:2 The challenge: When were these 20 years?

8. Ralbag to Shemuel I 7:2

ר"ל שכבר עמד בבית אבינדב עשרים שנה עד שהסירו דוד משם, והנה נאספו כל בית ישראל אחר ד' אחר מות עלי והתחרטו ממעשיהם הרעים בראותם המגפה הגדולה שהיתה בעם במלחמה ההיא ושאר הרעות שקרו להם, והכירו כי פעולותיה' הרעות הטו אלה. או יהיה הרצון בזה שכבר רבו הימים מיום שבת הארון בקרית יערים והיו הימים עשרים שנה, ואחר כן נאספו כל בית ישראל אחרי ד', ואמנם היה שם הארון יותר מעשרים שנה כי הוא עמד שם עד שמלך דוד שבע שנים.

Meaning: It already stood in the House of Avinadav for 20 years until Dovid removed it. All Israel followed Gd after Eli died, and they regretted their bad deeds when they saw the great plague that struck the nation in that war and the other disasters which beset them, and they recognized that their bad deeds had led to this.

Or it means that a long time had passed from the time the Aron sat in Kiryat Yearim, a period of twenty years, and then all Israel followed Gd. In truth, the Aron was there for more than 20 years, for it stood there until David had reigned for 7 years.

9. Talmud, Zevachim 118b

הני עשרים שנה עשר שנה שמלך שמואל בעצמו, ושנה שמלך שמואל ושאוול, ושתים שמלך שאול, ושבע דוד...

These 20 years were: 10 years that Shemuel reigned alone, 1 year that Shemuel and Shaul reigned, 2 that Shaul reigned, and 7 of David...

10. Abarbanel to Shemuel I 7:2

ויגיד גנותם שעם כל מה שראו מהנסים והנפלאות שהגדיל ד' לעשות לעיניהם באמצעות ארונו, לא שמעו ולא שתו את לבם מיום שישב הארון בקרית יערים עברו ימים רבים שלא שבו ישראל בתשובה ויהיו עשרים שנה, ואחריהם נתחרטו ישראל ממעשיהם הרעים...

It told of their shame, that with all they saw of the miracles and wonders Gd performed before their eyes through His Aron, they did not listen and did not set their hearts. But from the day the Aron rested in Kiryat Yearim, a long time passed when Israel did not repent, and this was 20 years. After that Israel repented from their bad deeds...

11. Metzudat David to Shemuel I 7:2

ר"ל מהתחלת שבת הארון וכל הימים הרבים שהיו במספר עשרים שנה אשר ישב שם, בכל הזמן ההוא נהו ויללו ישראל להתחרט על מעשיהם אשר לא טובים ושבו ללכת אחרי ד':

Meaning: From the start of the Aron's resting and all through that long period, the 20 years it rested there, all that time Israel moaned and wailed, regretting their bad deeds, and they repented, to follow Gd.

12. Rashi to Shemuel I 7:1

וראו הפורענות שבא עליהם בעון בית עלי ואת הגבורה שעשה הקב"ה בפלשתים:

And they saw the punishment that came upon them because of the sin of the House of Eli, and the power Gd showed against the Plishtim.

13. Talmud, Moed Katan 28a

מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת, חמשים ושתים שנה זו היא מיתתו של שמואל הרמתי, ששים זו היא מיתה בידי שמים... אמר רבה מחמשים ועד ששים שנה זו היא מיתת כרת, והאי דלא חשיב להו משום כבודו של שמואל הרמתי.

Death at 50 is *kareit*; at 52 is the death of Shemuel of Ramah; at 60 is death at Gd's hand... Rabbah said: From 50 to 60 is *kareit*, but it wasn't listed that way due to the honour of Shemuel of Ramah.

14. Talmud, Taanit 5b

"ויהי כאשר זקן שמואל" - ומי סיב שמואל כולי האי? והא בר נ"ב הוה, דאמר מר "מת בחמישים ושתים שנה זהו מיתתו של שמואל הרמתי!" אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן: זקנה קפצה עליו, דכתיב "נחמתי כי המלכתי את שאול", אמר לפניו רבש"ע שקלתיני כמשה ואהרן... מה משה ואהרן לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם אף אני לא יתבטל מעשה ידי בחיי! אמר הקב"ה היכי אעביד? לימות שאול לא קא שביק שמואל, לימות שמואל אדזוטר מרנני אבתריה, לא לימות שאול ולא לימות שמואל כבר הגיעה מלכות דוד ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא! אמר הקב"ה אקפיץ עליו זקנה...
"And it was, when Shemuel aged" – Was Shemuel that old? He was 52, as it is taught, "Death 52 years is the death of Shemuel of Ramah"! He replied: Rabbi Yochanan said that old age leapt upon him [prematurely]. It says, "I regret coronating Shaul." He said, "Master of the Universe! You have equated me with Moshe and Aharon... Moshe and Aharon did not have their deeds cease in their lifetimes, I should not have my deeds cease in my lifetime!" Gd said, "What shall I do? Shemuel will not let Shaul die; if Shemuel would die, then due to his youth people would mock him; don't have Shemuel or Shaul die – but the time has arrived for David's reign, and one reign cannot touch another, even a hair's breadth!" Gd said, "I will make him age prematurely..."

15. Talmud Yerushalmi, Bikkurim 2:1

חנה על ידי שריבתה בתפילתה קיצרה בימיו של שמואל שאמרה [שמואל א א כב] "וישב שם עד עולם" והלא אין עולמו של לוי אלא חמשים שנה דכתיב "ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה," והיי דלון חמשין ותרתי א"ר יוסי ב"ר בון ושתים שגמלתו.

16. Malbim to Shemuel I 12:2

ואני לא השגתי שום טובה חלף עבודתי אשר עבדתים, אני זקנתי מרוב עבודה ועול הצבור שע"ז קפצה עלי זקנה שלא בזמנה...
I did not receive any benefit in exchange for my service for you. I aged from the volume of work and the yoke of the community, such that old age overtook me prematurely...

17. Midrash, Seder Olam Rabbah 13

כל ימיו של שמואל הרואה אינן אלא נ"ב ועוד, שנאמר "ועלי הכהן ישב על הכסא וגו', והיא מרת נפש וגו'", באותו הפרק נתמנה להיות שופט, ואומר "והוא שפט את ישראל ארבעים שנה," נשתירו י"ג שנה... שמואל מת לפני מיתתו של שאול כארבעה חדשים, שנאמר...

18. Abarbanel to Shemuel I 8:1

Four givens lead to the belief that Shemuel died at the age of 52:

- Eli judged Israel for 40 years; this is an explicit verse;
- Eli was appointed as judge on the day Chanah prayed for a child;
- The Aron was in Kiryat Yearim for [only] 20 years;
- King David moved the Aron to Jerusalem after he had been king for 7 years in Chevron.

Therefore:

- Shemuel was 39 when Eli died;
- The Aron was with the Plishtim for 7 months, and then in Kiryat Yearim for 13 years (minus four months) until Shemuel's death;
- So Shemuel lived 52 years, 3 months.

19. Abarbanel to Shemuel I 8:1

ואל תתמה בנטוטי מדברי סדר עולם כי כבר התאמץ רד"ק להכחיש מה שאמרו בזמן פלגש בגבעה ורלב"ג בדברים אחרים.
Don't be surprised that I veer from the Seder Olam's words; Radak was already bold enough to contradict Seder Olam regarding when Pilegsh b'Givah took place, and Ralbag in other matters.

20. Abarbanel to Shemuel I 8:1

וגם אני לא אמשוך פי בדבר הזה, כי היו לדעתי שנות שמואל ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואולי כי בא בגבורות ד' אלקים שהם שמונים שנה אם נולד עשרה שנים או יותר קודם שנתמנה עלי שופט על ישראל, וכאשר נתחברו לארבעים שנה ששפט ולעשרים שנה שישב הארון בקרית יערים שהיו כלם אחרי מות עלי והיו בימי שמואל יעלו לשבעים שנה, ואחרי זה עוד חיה ימים בימי מלכות שאול...

I also will not withdraw from this issue. I think Shemuel's lifespan "Our years are 70 years," and he may have reached the years of strength of Hashem, eighty years, if he was born 10 years or more before Eli was appointed *shofeit* on Israel. Joining that with [Eli's] 40 years as *shofeit*, and 20 years that the Aron was in Kiryat Yearim, which were all after Eli's death and during Shemuel's lifetime, reaches 70 years. And he lived longer during the time of Shaul's reign...