

קלח

לכבוד...

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום
בידידות רבה כיאות.

קבלתי וקראתי בתשומת לב רבה את
מכתבך היקר, וכל שאלותיך והספיקות
כי רבו כאשר לא הזמין לך השי"ת
עדיין את העבודה הראויה לך.

ואנו מאמינים בני מאמינים כי השי"ת
ברוב רחמיו וחסדיו מכווין ומכוונן
צעדי כל איש ואיש מהיכן יתפרנס
והיכן ילך כדכתיב "מה' מצעדי גבר
כוננו". והסבלנות היא אש האמונה, כי
המאמין מחכה בסבלנות יתרה לקראת
הסיבה שתתגלה לו מלמעלה ואינו
מהרהר אחר מידותיו של הקב"ה,
והאמונה זו עצמה מביאה לו את
הישועה האמיתית והשלימה.

בעל הסבלנות הזה הוא גם בעל
התפילה בבחינת תפילה לעני כי יעטוף
אשר היא המשובחת מכל התפילות
והקב"ה משתעשע בה ביותר ועושה
אותה עטרה לראשו ואינו דומה השגת
הדבר המבוקש ע"י צינור התפילה
לאותם שמקבלים זאת בבחינת חסד
חינם של חסד א-ל כל היום כיתרון
האור מן החושך ויתרון האדם על
הבהמה.

ועיקר התפילה היא על תיקון הנפש
ותיקון השכינה אשר זה היינו הך. כי
כל אחד חייב לתקן את מידותיו
להגביר כח הנפש על החומר בבחינת
"קרבה אל נפשי גאלה" ובכך הוא נותן
את חלקו שלו למען התקרבות הגאולה
השלימה ואז אשרי לו ואשרי חלקו כי
מילא את שליחותו בנאמנות כדבעי.

עבודת הנפש הזאת אינה לשעה ואינם
יוצאים בה ידי חובתה אפילו עושים
אותה לפרקים אבל היא מתמשכת לכל
אורך חיי האדם ובכל שטחי
והסתעפות החיים, שם הוא מצווה
ועושה לקדש למעלה ולהמליך את
הקב"ה עליהם כשור לעול וחמור
למשא וזהו הטוב הגמור של תקוות
האדם אשר אז הוא זוכה לאור הגנוז
של התורה והמצוות דרך עולם העשייה
בבחינת עולמך תראה בחיך. לכן אין
שום ספק ושום דאגה צריך לגרום
טרדה לדעת האדם בשעה שהוא
מוסיף והולך בתפקידו לגלות שמו
ברבים בעצמו ובבשרו בבחינת מבשרי
אחזה אלו-ה, וכי אלו חפצים ישונו בו,

וישפיע עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך ותזכה לחיות בפשיטות את האמונה הפשוטה כמו שדוד המלך ע"ה אמר "ה' רועי לא אחסר" ונזכה לשמוע ממך תמיד בשורות טובות אמן כן יהי רצון.

כי הוא הלא הוא השורש והמקור לכל הנמצאות ומי שדבוק בהשורש הוא דבוק בהכל ולא יעלה על הדעת שום חיסרון, כי מי שנדבק בהשלימות אינו נעדר מן השלימות. ותקוותי הנאמנה כי השי"ת יאיר לך את הדרך ותזכה לכל הטוב ההוא של טוב ה' ליראיו

קלט

לכבוד...

הפשוטה, ועצם חיותו מעיד לו על כך, ובכח הפחד שיעלה על לבו ישבור ההתנגדות לאמונה, המבקשת מן האדם לשברו או לייאשו או לתת לו גבהות הלב, וע"י כך לנתק אותו מן חי העולמים, ועל זאת המלחמה הגדולה לה', וכל אחד צריך ויכול לנצח במלחמה הזו, אם יהי' לו הרצון האמת לכך, ואז אשרי לו וכל העולם כולו כדאי הוא לו.

... כי אם ישים האדם אל לבו לכל הסובב אותו, בכל מאורעות העוברים עליו יום יום, יגלה שאין זה פשוט כלל, וכי מן השמים מבקשים ממנו שיכנס בל כוחו בכח הבחירה הנתון בידו לאמונה הפשוטה בביטול עצמו, וכל רצונותיו למען השי"ת, ואז ישאר תמיד בבחינת "כגמול עלי אמו" שאינו צריך שום דבר, אבל כל חיותו ומזונו ממנה, כך צריך האדם לחיות חיו שאין לו שום אחיזה רק מהאמונה

קמ

לכבוד...

עד כה הוא יעזור לך גם להבא, ובכח

... אל תדאג כלל, כי השי"ת שעזר לך